



Reisgids voor op
KAMP



PRAKTISCHE INFORMATIE

Valiezen

Op dinsdag 2 juli komt iedereen tussen 18u en 19u zijn valies brengen en neemt zijn fiets mee om te controleren.

Als het niet past om hier aanwezig te zijn, laat het dan tijdig weten aan de groepsverantwoordelijke

Prijs

Voor Jong leden

€85

Voor Mid en Oud leden

€135

In schijven betalen kan.

Je stuurt hiervoor een berichtje naar Liese (0496410992).

Briefje sturen

Naam lid

R.C. Meldert

Meerstraat, 3320 Hoegaarden





KAMPTHEMA

Ik kan je verzekeren dat dit kamp een echt feest gaat worden. We vieren namelijk verschillende feestdagen tijdens deze week.



Kom dus verkleed als jouw favoriete feestdag! Dit kan gaan van Pasen tot Kerstmis en Nieuwjaar. Misschien zelfs Star Wars dag of toch liever Lichtmis.

De reis voor **JONG**

Jong trekt er op uit van zaterdag 6 juli tot woensdag 10 juli.

Het reisavontuur van Jong begint om 10u op zaterdag aan het station van Beveren. Hier zullen we de trein nemen naar het station van Boutersem (Vertrijk).

Bij aankomst op het station staat er nog een avontuur te wachten! We stappen uit de trein en zetten koers op een wandeltocht van maar liefst 7 kilometer naar de kampplaats.

Dus, pak je rugzak, trek je wandelschoenen aan en laat het avontuur beginnen!

Wat neem je mee op de trein

- KLJ-sjaaltje
- lunchpakket, drinken en tussendoortje
- identiteitskaart
- zakgeld



De reis voor **MID & OUD**

Mid en Oud trekken er op uit van zaterdag 6 juli tot zondag 14 juli.

Met Mid en Oud zullen we traditie getrouw naar de kampplaats gaan met de fiets. We spreken zaterdag om 8u af aan het lokaal en maken ons dan klaar voor een tocht van +/- 80 kilometer.

Dus, zadel op, helm vast en trap mee naar een geweldige week!

Wat neem je mee op de fiets

- KLJ-sjaaltje
- Lunchpakket, drinken en tussendoortje
- Identiteitskaart
- Bescherming tegen de zon of regen
- Zakgeld



Wat zit er in **DE KOFFER**

- genoeg kleren
- kleren die vuil mogen worden
- verkleedkleren
- toiletgerief
- zwemgerief
- slaapzak + kussen
- luchtmatras/veldbed
- nodige medicatie
- stevige schoenen
- schoenen die tegen de regen kunnen
- zaklamp
- rugzak



Welkom op **BEZOEKDAG**

Omdat het fijn is om onze avonturen te delen met onze familie en vrienden, organiseren we op woensdag 10 juli een bezoekenavond voor de **ouders van Jong**. Op deze avond verwennen de koks jullie met een heerlijke maaltijd en kunnen jullie eens een kijkje nemen hoe ons kamp er aan toe gaat en laten we jullie genieten van een demonstratie van het vendelen en wimpelen.
Aankomst tussen 18u30 en 19u

Op deze avond wordt Jong opgehaald. Voor wie het niet lukt om op de bezoekenavond aanwezig te zijn en dus het Jong lid niet kan ophalen, proberen we een vrij plaatsje te zoeken bij andere bezoekers. Verwittig hiervoor zeker op voorhand aan de groepsverantwoordelijke.